



T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL Millî Eğitim Müdürlüğü



19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE TRABZON İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZENLENEN
İL GENELİ LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI

YARIŞMANIN TEMASI

“Kurtuluş Yolunda İlk Adım:19 Mayıs”

YARIŞMANIN KONUSU

“Bugünün Gençliği Yarının Türkiye'si”



(Birinciliğe layık görülen eser)

GENÇLİĞİ EĞİTMEK GELECEĞİ İNŞA ETMEKTİR

Aydınlık bir gelecek için yarınların temeli olan gençliğe büyük görevler düşmektedir. Gençler bilimin yolunda eğitimlerini devam ettirmeli ve hiçbir fedakârlıktan kaçınmamalıdır.

“İstikamet, metanet ve nefiste fedakârlık, başarıyı sağlar; çünkü gelecek, irade ve güveni sağlam olanlara adanmıştır.” İşte Atamızın da dediği gibi önce nefsimizi yenmeliyiz. Sadece Türk tarihine değil dünya tarihine yön veren pek çok bilim adamı geceleri uyumayı hatta yemek yemeyi bile zaman kaybı olarak görmüşler. Öyle olmasa İbni Sina daha on sekiz yaşında “Saray Hekimliği” konumuna getirilir miydi? Öyle olmasa Mimar Sinan bir insan ömrüne onca eseri nasıl sığdırabilirdi? Ya Ali Kuşçu gibi gece gündüz demeden çalışan onlarca bilim adamı olmasaydı bizler böyle rahat yaşayabilir miydik? Bilimin gerisinde kalmamak için azimle çalışmalı gerektiğinde keyfî isteklerimizden ödün vermeliyiz. Çünkü görüyoruz ki çağın gerisinde kalan toplumların topraklarına akbabalar tünemektedir.

Ancak sadece bilim yeterli mi? Aydınlık bir Türkiye için çocuklarımızı önce insan, sonra vatan sevgisiyle büyütmeliyiz. Vatan sevgisiyle büyüyen gençlik, ülkesinin muasır medeniyetlere ulaşması için elinden geleni yapacaktır. Kendisinin ne kadar değerli olduğunu bilen gençlik vatani için çok çalışması gerektiği bilinciyle hareket edecektir. Gençliği geleceğe hazırlarken geçmişte atalarının yaptıklarını da anlatmak gereklidir. Atatürk’ün “Geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez.” sözü de bunu doğrulamaktadır. Çanakkale’de şehit olan birçok askerimiz de genç hatta çocuk yaşta değil miydi? Fatih İstanbul’u fethederken henüz 21 yaşında değil miydi? Atatürk daha genç yaşta vatan sevdasıyla yollara düşmedi mi?

Gençliği geleceğe hazırlarken onlara Türkiye’nin geleceğine, millî birliğine, geleneklerine karşı düşmanları olduğu, bu düşmanların dışta olduğu kadar içte de hain planlar peşinde koştuğu ve bu unsurlarla savaşmanın önemi anlatılmalıdır. İstiklal Marşı’mızın ilk kelimesi “Korkma!”nın anlamı hatırlatılmalı; Atatürk’ün “ Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” sözü unutulmamalıdır.

Ülkemizi dimdik ayakta tutmak, ancak doğru eğitilmiş Türk gençlerinin elindedir. Yükselen Türkiye, bilim ve fennin ışığında yetişen gençliğin omuzlarındadır. İşte bunun için Türk genci 19 Mayıs’ta vatanını kurtarmak için yollara düşen Ata’sını ve onun fedakâr Türk milletiyle beraber ülkesini tekrar ayağa kaldırmak için neler yaptığını unutmamalı, tembellik etmeyip daima çalışmalıdır.

Enes Taha AZAK
(Arsin Anadolu Lisesi)





(İkinciliğe layık görülen eser)

GÖSTERDİĞİN HEDEFE VARMAYA ÇOK AZ KALDI

“Ey Büyük Atatürk!

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.” diyerek sokakları, ilçeleri, illeri inletir; boğazlarımızı yırtar fakat yüreğimizde bir gurur, damarlarımızda bir cesaret ateşiyle girerdik sınıflara daha küçükken.

Okumayı, yazmayı bilmeyen bizler; senin emanet bıraktığın eserin, gurur ve cesaret veren gücünü ta o zaman hissetmiştik Ata'm.

Bize hediye ettiğin bu bayramda, ruhların yaşlanmayacağını hatırlatarak senin de bayramını kutluyorum.

Bizlere en güzel ve içten duygularla bağlandığın, güvendiğin, bizleri sevdiğin, gözettiğin için sana bir kez daha teşekkür ederiz. Bu bayramı 102. kez kutlamaktan ilk günkü kadar mutlu ve sana müteşekkirimiz.

“Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.” demiştin Ata'm.

Bizler Türk gençleri olarak dün, bugün ve yarın; her yerde ve her an sözüne layık olabilmek için, bu aziz vatanın kutsal olan her zerresi için yeri geldiğinde yaşamaya yeri geldiğinde şehadet şerbetini yudumlamaya ant içtik.

Gün geldi Yaseminler, Tahalar olduk, dünyayı güreşe tuttuk, sırt üstü yıktık, yeri geldi Büşra olduk... Ama daima yumruğumuzu ülkemiz için attık.

An oldu Cep Herkül' ü diye anıldık, rekorlar kırdık.

Yeri geldi dünyaya Gözde gibi, Duygu gibi başarımızı duyurduk, vatanımıza gurur yaşattık.

Gerek Çanakkale'yi geçilmez kılmak için 15'liler, gerek düşmanı ifşa eden Eren Bülbüller, gerekse 15 Temmuz gecesi darbecilere ‘Dur!’ demek için köprüye, kışlaya, havalimanına koşan Abdullahlar, Enginler, Haliller, Mahirler olduk.

Sözün özü şudur ki, aciz bedenimiz zamana yenik düşse de bizler bu vatan için ruhumuzu genç tutmaya, bu vatanın geleceğini kurmaya söz verdik.

Devletimizi, Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için senin fikirlerini benimseyen biz gençler, senin mücadelelerle şekillendirdiğin dünümüzü örnek alarak bugünü yaşıyor ve yarını bizden sonraki gençler için hazırlıyoruz. Ve inanıyoruz ki geleceğin muasır medeniyeti, örnek alınacak olan devleti, milleti ve gençleri bizler olacağız. 19 Mayıs 1919'da başlattığın istiklâl tutkusunu istikbâlde dahi yegâne amaç edineceğimize yemin ederiz.

Ey büyük Atam! Bize olan saygına ve sevgine minnettarız, bize olan inancına minnettarız.

Senin yüzünü iki cihanda da bizden yana güldürecekimize bizden emin olduğun kadar eminiz.

Binbir çileyle Anka kuşu misali küllerinden doğan bu ülkeye layık olmak için yaşayacağız.

Biz gençlere adadığın bu bayramı söylediğin şu en güzel ifadelerle kutluyoruz: "19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür!"

Sayende güvenimiz tam. Sevincimizi de en doruklarda yaşıyoruz. Hareketimiz hiç durmadı, durmayacak. Buna inanıp bunun için yaşıyoruz. Başımız daima dik, alnımız ak; hedefe yürüyoruz.

Ümitlerini bağladığın bu tohumlar yeşerdi Ata'm, kökleri Anıtkabir'e tutundu, dalları emanetini sardı.

Tek bir hedefin vardı. Oraya varmak üzereyiz Atam, hedefe varmaya çok az kaldı!

Mustafa KAPLAN
(Trabzon 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi)





(Üçüncülüğe layık görülen eser)

BENİM ÜMİDİM GENÇLİKTEDİR!

Anacım hep derdi ki, ben seni bir bahar günü doğurdum. Yağmur bir başka yağdı, toprak bir başka koktu, güneş bir başka doğdu, çiçekler bir başka açtı. Öyle bir bahar günüydü ki, mavi gözlerin açıldığında hayranlıkla baktım onlara. Sapsarı güneş gibi saçlarına dokundum, yumuşacıktılar. Minik, sabit bir ritimle atan kalbinin sıcaklığını hissettim. Ben, daha önce böyle güzel bir bebek görmemiştim.

Hangi bahar günü, bilmiyordu Zübeyde Ana. Oğlu da bilmiyordu o yüzden. Lakin yıllar sonra o oğul; İngiltere Kralı, tebrik etmek suretiyle doğum gününü sual edince annesinin bahsettiği bahar gününün, hepsi yeni toprağa düşmüş sulanmayı bekleyen tohumlar gibi, umut dolu pırıl pırıl gençlere vatanı emanet ettiği gün olan “19 Mayıs” olmasına karar verdi. Genel sekreter Hasan Rıza Soyak, “Ne cevap verelim efendim?” deyince, “Neden 19 Mayıs olmasın?” diyerek yanıtladı. Çünkü gençlik, bir milletin geleceğiydi. Gençlik, bir milletin ne olursa olsun güvenebileceği en sadık kapısıydı.

19 Mayıs 1919 günü, Atatürk mucize eseri iç ve dış düşmanların ruhu dahi duymadan Samsun’a ulaşmış, Kurtuluş Savaşı’ni başlatan adımı Bandırma’dan Samsun’a atmıştı. Her yerde, suda ve karada devriyeler gezerken yakalanmamış olmak; Atatürk ve silah arkadaşlarının içerisindeki umut taneciklerini, cesaret dolu yüreklerini güçlendirmişti. Bir gençlik, baharı yaşıyor gibi... Zira hayal kurmak, hülyalara dalmak ve bu emeller peşinde çırpınmak gençliği temsil ederdi. Gençlik, insanın ruhunun en güçlü olduğu vakitler olarak bilinirdi. Bu nedenle, 19 Mayıs 1919 günü, Atatürk’e gençliği anımsatıyordu.

... Her şey unutulur. Fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmuyacaktır; geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir! Yaş ölçemez gençliği. Gençlik daima geliştirecek ve gelişecek bir ruhtur. Yirmi yaşında bir yobazdansa, yetmiş yaşında idealist bir kimsedir genç olan. Saat işler, zaman geçer...

Sen unutma! Vücutunda akan kan, Türk’ün asil kanıdır, unutma. Bir gün kurtarıcı ararsan gelmeyecek, senin senden başka dostun yoktur, unutma. Çuhadar Ali, şehit düşen iki Mehmetçiğin intikamı uğrunda şehit oldu, unutma. Bombacı Ahmet, Mehmetçiğe erzak ve bilgi taşıırken düşmanın eline geçerek can verdi; Çukurovalı 14 yaşındaki Osman, düşman müfrezesini aklıyla yendi; elde avuçta yokken düşman memlekete varmasını diye cepheye giden gençlerden dönen olmadı, unutma.

Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır! Mahir Ayabak, karanlık bir yaz gecesinde “Vatan elden gidiyor!” sözleri üzerine elinde Türk bayrağıyla işgalcilerin üzerine yürürken şehit oldu, henüz 17 yaşındaydı. Halil İbrahim Yıldırım, aynı gece arkadaşlarına haber verdikten sonra babasını kolundan tutarak köprüye gitti, taşa takılarak düştüğü düşünülürken o, oracıkta şehit düştü. Eren Bülbül, 100 yıl geçse de eksilmeyen düşmanlarımızın saklandığı yeri, mağarayı askerlere ihbar ederken alçak bir hain kurşunuyla can verdi. Henüz gencecik yaşlarında tertemiz alınlarından vurulup düştüler onlar toprağa. Geride ağlayan, feryat eden analar, babalar kaldı. Geride bir ölüp bin dirilen Türk milleti kaldı. O yüzden unutma.

Unutma, unutma! Bizim şehitlerimiz asla eksik olmayacak! Zira bu vatanın düşmanı asla azalmayacak. Bu vatana göz dikenlerin gözlerini çıkarmadan, Türk milleti rahat uyku uyumayacak. Unutma, gerçek olan sensin. Sen unutmadıkça, unutturmayacak olansın. Sen

Türk istikbalinin ve istiklalinin ta kendisisin! Sen Türk gençliğisin! Sen yarının Türkiye’sisin!





19 Mayıs, güven, sevinç ve hareket günüdür. Oku, daha çok oku. Çalış, daha çok çalış. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kocaman bir milletin umudusun sen! Vatan sana emanet edildi, onu koru. Ataların bu uğurda can verdi, sen de ver korkmadan. Düşün, çok çalış, üret. Vatan seninle yeşerecek. Güçlü ol, sen güçlü ol ki vatan güçlü olsun. Sen çalışkan ol ki, vatan ebedi olsun. Rica ile, merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklali kurtarılamaz. O yüzden koru tek vatanını, vazgeçme sakın. Kimse vatanın için sana merhamet etmeyecek. Vatan toprağı için pazarlık etme sakın. Sen en kıymetli hazinesin, sen Türk gençliğisin!

Bastığın topraklar atalarının kanyla yıkandı, analar evlatlarını, evlatlar canlarını verdiler, unutma. Sana ilim, irfan, bilim öğretebilmek için ne muallimler şehit oldu, unutma. Oku, okudukça öğren, bilgilen, tanı. Tanı, bu vatanı. Tanı, şehit olanları. Tanı, bu vatanı bu günlere sapasağlam, dimdik var-dıranları. Varlığından gurur duy, paylaşma bir karış toprağı. Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Babanın kanyla yeşeren ağacın esenliğini, ananın gözyaşlarıyla sulanan toprağın meyvesini, kardeşlerinin canıyla yükselen bayrağının gölgesini paylaşma. Senin daimî vazifen vatan toprağı, Türk bağımsızlığını ve

Cumhuriyeti'ni korumaktır. Düşman tuzak kuracak, plan yapacak; sen unutma, uyuma! Vatan sana emanettir, Ata'nın izinden ayrılma.

Senin için vatan uğrunda ölmek söz konusu olabilir; fakat korkmak, asla!

Elif KAPLAN
(Yomra Fen Lisesi)





ATILAN İLK ADIMLAR

19 Mayıs. Yapılması en zor olan şeyin, o ilk adımın atıldığı tarih. Bağımsızlığımız için attığımız o ilk adım. Milletten tek nefes olduğu beraberinde yine beraber son nefeslerini verdiği mücadelenin ilk adımı. Biz bu özel günü hep hatırlamalıydık. Varlığımızın sonuna kadar. Peki bugün en iyi nasıl hatırlanabilirdi? Kime adamalıydık bu ilk adımı attığımız günü? Kimler yaşatacağı bugünün şanlı adını. Tabii ki yeni devletin ilkleri. Birçok yeniliğe ilk adımı atacak, bu ülkenin yarını olacak gençleri.

19 Mayıs 1919. Samsun'dan kalkan bir gemi yavaş yavaş ilerliyordu. Ülke parçalara ayrılmışken, birbirlerine tutunmak bu kadar zorken, sessiz bir şekilde ilerliyordu. Yanlış kişilerin aldığı kararlar. İmzalanan antlaşmanın ağır maddeleri. Orduların terhis edilmesi. Anadolu'da savaş sonrası tam bir kaos hâkimdi. Halk tüm olanlara susabilirdi. Ama susmadı. Bu vatanın ellerinden gitmemesi için çabaladılar. Sırf onlardan sonra gelecek nesiller iyi yaşasınlar diye bugünkü hayatlarını feda ettiler. Gençler olarak atalarımız bizim için tarihi çok iyi yazmıştır. Neler çekmişler, nelere göğüs germişler, hepsinin kaydı vardır. Tarih tekerrür eder. Çalışmayan, çabalamayan bir millet manda olmaya mahsustur. Başkalarının onlar için düşünmesini isteyen, tek yaptığı nefes almak olanların kaderidir bu. Kaçınılamaz. Bugünün gençleri olarak onların anısını nasıl iyi yaşatırız? Nasıl gelecek için faydalı oluruz? Nasıl bizden sonra gelecek küçük fidanlar için güzel bir gelecek yaratırız?

Bir yol var önümüzde. Yakını aydınlık, uzaklara doğru karanlık, sonu da pek görünmüyor. Yola giriyorsun. Girmek zorundasın başka yol yok. Bu ışık nereden geliyor, diye bakmıyorsun. Yerlerde ayak izleri var. Senden önce yürümüşlerin ayak izleri. Ayak izlerinin içinden ışık huzmeleri yayılıyor. Her bir iz senin ilerlediğin yolu aydınlatıyor. Bazıları bir iki adım atmış. Bazıları ise oldukça ilerde. Sen de yürümeye başlıyorsun. Attığın her bir adım ışıltıyor. Ek olarak yolun bazı kuralları var. Bu yol zaman geçtikçe uzuyor. Ne kadar beklersen o kadar uzayacak, yolun bitimine ulaşman zorlaşacak. Beklemeyi düşünmeyin bile. Yolda yürüme hızınız yolun uzama hızından fazla olmalı. Yol biraz tümsekli. Arada çukurlar var. Yolda yürürken düşebilirsiniz. Yol biraz acımasız. Siz düştüğünüzde beklemiyor.

Üzülüyorsun. Ya sona hiç ulaşamazsam, diye. Ayağa kalkıyorsun. Tam arkanı dönüp pes edecekken senden sonra bu yolda yürümek için gelenlere biraz daha ışık sağlayayım istiyorsun. Koşuyorsun, koşuyorsun. Belki yolun sonunu hiç göremeyeceksin. Fakat eninde sonunda birisi görecektir. Kenarlara pes etmemeleri için notlar bırakıyorsun. Sen yürüdükçe ayak izlerin daha da parılıyor. Bir mum gibi eriyor, bitiyorsun. Fakat içinde hiçbir pişmanlık yok. Çünkü o yolu aydınlatabildiğin kadar aydınlattın. Senin gibi yürüyenlerin aslında başından beri seni izlediğini fark ediyorsun. Bakıyorsun yola. Senin ilk halin gibi toy ve genç bir fidan. Ümitle yolda ilerleyişini izliyorsun.

O yolda ilerlemek her gencin vazifesidir. Kimse o yolda yürümenin kolay olacağını dememiştir.

Emeksiz aş olmaz çünkü. O yolu adımlarıyla aydınlatan tek kişi sen değilsin. Bir millet beraber yürüyor o yolda. Düşüğün zaman birileri ellerinden tutup kaldırıyor. O yolda yürümek isteyen bir genç düşünmeyi sevmelidir. Yeri geldi mi fedakâr olmalıdır. Damarlarında akan kanı, o kanı ona verenleri unutmamalıdır. Okuyup öğrenip bu ülke adına çalışmalıdır. Bugün ona sunulmayan imkanları, gelecekte kendisi getirmelidir. Kaderim böyle diye susmamalıdır. Yerinde saymamalıdır. İlk adımı kendisi atmalıdır.

Bilmelidir ki ilk adım atılması en zor olandır. O zorluğun gözünü korkutmasına izin vermemelidir. Cesur, pratik olmalıdır.





Benim için 19 Mayıs budur. Atılması gereken o ilk adımı hatırlatan gün. En iyi gençlerin taşıyabileceği o gün. Bizlere ne olursa olsun beraber olmayı hatırlatacak o gün. Atatürk geleceği biz gençlere boşuna emanet etmemişti. Kendi de bir gençken yaptığı icraatlarla milletine kendini adanmıştı. Aynı-sını bizlerden de bekliyordu. Bu yüzden şöyle dedi, “Bir gün ulusu sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun ve mesudum. Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum.” Gençlere sonuna kadar güveniyordu. Bu güveni boşa çıkarmayıp bir genç olarak ilk adımı atacağız. Gelecek nesilleri aydınlatmak için.

Azra BERİL
(Akçaabat Fen Lisesi)





MİLLÎ UYANIŞ GÜNÜ

19 Mayıs 1919 günü; Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde milletimizin, fedakâr mücadelesi sayesinde özgürlük ve bağımsızlık tutkusuyla tarih sahnesinde bir kez daha şahlanışının en büyük destanıdır. Milletimizin bağımsızlığı için yine milletimizin azim ve kararlılığını esas alan Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıkışıyla tüm ülkemizi aydınlatacak istiklal hareketi başlamıştır. Millet olarak geleceğimize ışık tutan Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı bu bağımsızlık meşalesi, vatanımızın her karış toprağının düşmanlardan temizlenmesi ile birlikte kısa bir süre içerisinde dalga dalga tüm yurdumuza yayılmıştır.

19 Mayıs 1919 günü Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı hareket; milletimizin bir kuruluş mücadelesinden öte istiklal mücadelesidir. Çünkü kurtuluş, esaretin bir sonucudur. Ancak Türk milleti tarihin hiçbir döneminde esir olmamıştır ki kurtulsun. Bu bağlamda tam bağımsızlık hedefiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkması istiklal ve istikbalimiz adına bağımsızlık hareketimizin fitilini ateşleyen bir ışık olmuştur. Milletimiz; bu ışığın verdiği ülkü, azim ve kararlılıkla vatanımız düşmandan temizleninceye kadar savaşmaya karar vermiş ve savaşmıştır da. 19 Mayıs 1919 tarihi ile başlayan milletimizin eşsiz mücadelesi sonucu Türk milleti, makûs kaderini tersine döndürmeye başlayarak, esaret altında yaşayamayacağını ve kutsal vatan topraklarının ilelebet işgal altında kalamayacağını tüm dünyaya adeta haykırarak ve sonuçta da ispatlamıştır. Böylece millet olarak bağımsızlık umutlarımız ve özlemlerimiz çığ gibi büyüyerek yeni bir ruh ve millî dirilişle coşkuya ve zafere dönüşmüştür. Bu şekilde milletimizin kazandığı zafer dünya tarihi açısından benzersiz bir kahramanlık örneği olmuştur. Zira, istiklal mücadelemiz ve bu mücadele sonucunda elde ettiğimiz zafer tüm dünya ulusları, mazlum ve mağdur milletler açısından kıyamete kadar örnek teşkil edecektir. Millet olarak bugünkü varlığımızı ve özgürlüğümüzü atalarımızın İstiklal Savaşı'nda ortaya koydukları fedakâr mücadelelere borçluyuz. Dolayısıyla da bugün gelinen noktada millî şuur ve millî birliktelik ile kenetlenen millet iradesi en büyük güç kaynağımız olmuştur.

Sayısız şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özveriler neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti biz gençlere emanet edilmiştir. Bu emanetin yaşatılması ve yüceltilmesi için hepimize ve bilhassa Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği Türk gençlerine büyük görevler düşmektedir. Bu sebeptendir ki; bu değerli ve yüce emaneti yaşatmak, sonsuza kadar korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak, gençlik olarak en başta gelen görev ve sorumluluğumuzdur. Bu manada gelecekte ülkemiz yönetiminde söz sahibi olacak olan biz Türk gençleri, ne denli büyük bir sorumluluk üstlenmiş olduğumuzun bilinç ve idrakindeyiz. Bu inançtan aldığımız azim ve kararlılıkla ülkemizi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde çağdaş medeniyet seviyesine taşımak adına millî ve manevi değerlerimiz doğrultusunda tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Bu itibarla bizler, gençler olarak birlik ve beraberliğimize yönelik her türlü saldırı veya tehdit karşısında millet fertleri olarak birbirimize daha da fazla kenetleneceğiz. Hiçbir güç ve hiçbir kimsenin, hiçbir iradenin ne amaçla ve ne şekilde olursa olsun, milletimizin huzur ve güvenliğini bozmasına fırsat vermeyeceğiz.

Bizlere bu vatani kanlarıyla bedel ödeyerek armağan eden, başka bir millete bağımlı yaşayamayacağımızı bütün dünyaya ispatlayan aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Bize emanet edilen vatanımızı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet gereği gibi koruyacak, aziz şehitlerimizin eşsiz kahramanlıklarını unutmayacak, unutturmayacağız. Ve tarihimizden aldığımız ilhamlarla her gün yeni hedeflere uyanacağız.

Buket CAN
(Yomra Hacı Hakkı Çalık Anadolu İmam Hatip Lisesi)





GÜNEŞ YENİDEN DOĞUYOR

Bir 19 Mayıs sabahı...Samsun'un ufkundan Karadeniz'in karanlıklarını yara yara ilerleyen bir gemi Tütün İskelesi'ne doğru yaklaşıyordu. O sabah güneş bir başka ve yeniden doğuyordu adeta. Karadeniz'in bu müstesna şehrinde doğan sonrasında da tüm Anadolu'yu aydınlatmaya ve ısıtmaya namzet bir güneş. Bu sefer doğudan değil batıdan doğan bir güneş. Türk milletinin tarihinde defalarca doğup batmış olan bu güneş daha güçlü ve inançlı bir biçimde yeniden parlıyordu ufuktan.

Saat 8.15... Büyük bir ihtişam ve gururla rıhtıma yanaşan gemiden inen Mustafa Kemal'i ve beraberindeki yiğitleri büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılıyor ve bağrına basıyor Samsun. İstikameti vatan, millet, bayrak ve ezan olan Bandırma Vapuru'nun yükü ağırdı elbette. Çünkü bu gemi yalnızca kahraman bir başkomutan ve komutanları değil; aynı zamanda bir milletin kurtuluş azmini, özgürlük umudunu, bağımsızlık inancını ve mücadele kararlılığını da taşıyordu Anadolu'ya.

O sıralarda karanlık ve puslu bir hava sarmıştı vatanın semalarını. Halk savaşılarından yorgun ve yoksul düşmüş, umut ışıkları yavaş yavaş sönmeye başlamıştı. Amansız bir ümitsizlik kokusu sinmişti aziz vatanın her karış toprağına. Bu kokuyu içine çekip boynunu bükmüş bir halde kabullenen de vardı, boyun eğmeyip direnişe geçen de. Son gücünü toplayan aziz millet Anadolu'nun her bir köşesinde kendi bölgesini savunmak amacıyla düşmana direnmeye çalışıyordu. Bir türlü güneş doğmuyor geceler bitmiyordu Anadolu için. Tarihinde nice zaferlere imza atmış olan bu kahraman ve necip millet inancıyla, hürriyetiyle, vatanıyla, canıyla ve namusuyla sınıyordu o günlerde...

Oysa ilk adımla ve ilk güneşle birlikte yepyeni bir şevk, heyecan, umut ve irade doğmuştu Samsun'dan. Artık Türk halkının güçlü bir lider önderliğinde topyekûn örgütlenip düzenli bir ordu kurarak düşmana karşı bir mücadele verme zamanı gelmişti. Bu yüce milletin onur ve asaletinin verdiği güçle ve Mustafa Kemal'in rehberliğinde tarih sahnesinde yeniden bir şaha kalkış başlamalıydı. Zaman geçtikçe yurda yayılan zulüm, hüznü, acı ve ümitsizlik yerini cesaret, ümit, azim ve inanca bırakmalıydı.

Kaybedecek artık bir dakika bile yoktu Mustafa Kemal için. Zira söz konusu vatan, millet, bayrak, ezan ve namus olunca gerisi teferruattı onun için. Etrafında kenetlenen Türk halkıyla beraber gerekli hazırlıkları tamamlamış, Büyük Millet Meclisini açmış, düzenli orduyu kurmuş, yepyeni bir mücadelenin yönünü, rotasını çizmiş ve planını yapmıştı. Şimdi de sıra elinde tuttuğu ümit dolu, iman dolu, inanç dolu, gurur dolu bağımsızlık meşalesini yakmaya gelmişti. **“Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir.”** diyen büyük önder, kurtuluşun fitilini ateşlemişti.

Ulusal mücadeleyi başlatan meşalenin ışığının ve sıcaklığının tüm Anadolu'ya yayılması ile birlikte destansı bir mücadele ve gurur dolu bir direniş başladı vatan topraklarında. Yeniden doğan umudun güneşi ya batacak ya da sonsuza dek parlayacaktı cennet vatanın semalarında.

Tam üç yıl devam eden bu var oluş veya yok oluş harbi Büyük Taarruz'la beraber sona yaklaşıyordu nihayet...En karanlık günlerden birinde bir umut ışığı aranırken yeniden doğan güneş artık vatanın her karış toprağını aydınlatmaya başlıyordu. **“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O sath bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz.”** Mustafa Kemal'in bu tarihe geçen sözüyle birlikte karanlık ve korku dolu bir hava yerini zafer ve sevinç kokan bir bahara bırakıyordu.





Hakikat dolu bu direnişle başlayıp, Türk'ün tarihe adını ihtişamla yazdırdığı bir sona gelindi nihayet. Türk'ün akıbetini değiştiren, karanlık havayı dağıtan, zulmün, hüznün, acının, ümitsizliğin kokusunu yok edip yerini ümidin, inancın kokusuna bırakan o gün büyük biz zafer kazanıldı. Tarihe altın harflerle yazılan bir zafer... Türk'ün makus talihini değiştiren son zafer... 30 Ağustos 1922... Güneş, Anadolu ve Türk milleti için ebediyen batmamak üzere doğdu o gün.

19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yakılan ve 11 Ekim 1922'de İzmir'in burçlarına dikilen bir meşaleydi Milli Mücadele. O gün yakılan bu meşaleyi geleceğe umutla bakan, vatanın yarınlarını kucaklayacak ve Türk milletinin gücünü temsil edecek olan biz, bugünün gençleri, sonuna kadar ve hiç yorulmadan taşıyıp bizden sonraki kuşaklara emanet edeceğiz. İçimizi aydınlatan ve ısıtan o güneşin verdiği güç ve kararlılıkla bu ülke için çalışıp üretecek ve başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatani bizlere yurt yapan atalarımıza olan vefa borcumuzu ödeyeceğiz.

Büşra YEŞİLYURT
(Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)





BİZ 19 MAYIS 1919'DA DOĞDUK

Karanlık ve belirsizlik... O günleri anlatan çok güçlü, sineye ağır gelen iki kelime. Ordunun adı var ama... Her yer işgal altında. Katledilmiş analar, babalar... Soğuk bedenlerin yanında ağlayan çocuklar... Bildikleri, sevdiklerinin kıpırdamayan eli, onları saramayan kolları; gerisinden haberleri yok. Masum çocuklar... Kalanlar, o karanlık bulutların arasından çıkacak küçücük bir güneş ışığına aç gözlerle bakıyor hayata. Kim ister ki böyle yaşamayı? Ümitsizlik her ne kadar peydah olsa da yüreklerde, her derdin dermanı vardır ya bunun dermanı da hemen yanı başında biten bir his. Kurtulacağını, kurtuluşa gebe olduğunu içten içe bildiren bir his...

Bugün günlerden 19 Mayıs. Gökyüzündeki karanlık bulutlar çekilmeye başlıyor. Halkın gözlerini kamaştırıran bir ışık gizlice karanlığın arasından görünüyor. Samsun'a attığı ilk adımda altın sarısı saçlarıyla güneşi aratmayan, engini gökyüzünden almış masmavi gözleriyle güven veren adam, bağımsızlık ateşini yakıyor ve bu ateşi yurda yaymayı başarıyor. İşte o adam, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. O, girdiği bu mücadelede Türk halkına güvendi ve onları tek yumruk haline getirmek için cesaret verdi. Tam olarak bağımsızlığımız elde edilene kadar savaşımaya devam edildi. Bizler, bu günlerde olmayı o zamanki atalarımıza ve liderimiz olan Atatürk'e borçluyuz. Her yıl 19 Mayıs'ı kutlarken yaşanan zorlukları göz önünde bulundururken bilincimizi yoklamaya ihtiyacımız var. Eksik varsa kapatmaya ihtiyacımız var. Başkası nankörlük olur. Çünkü o gün bir şeyleri değiştirmek için adım atılmamış olsaydı şu anda başka bir ülkenin himayesi altında olmak işten bile değildi.

Herkesin doğduğu farklı bir gün vardır değil mi? Fakat tüm Türk halkının doğduğu tek bir gün vardır. 19 Mayıs 1919. Atatürk bu önemli günü Türk gençliğine armağan etti. Biz gençlere beslediği güveni anlatan pek çok söz söylemiştir. Ulu Önder, "Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum." derken güvenini dile getirmiştir. Derler ki her girişimde önemli olan tek şey ilk adımdır, gerisi zaten gelir. Bir ulusun gelişmesindeki ilk adım da gençlikten geçer. Biz gençler ilk adımlarızdır. Öyleyse bu adımları sağlam atıp Türkiye'nin gelişmesinde önemli bir rol oynayacağımız muhakkaktır. Yarınki Türkiye bağımsız, kendinden emin ve vatanına sahip çıkan bir halk ve hiç durmadan gelişmeye devam eden bir yer olacak. Nasıl mı olacak? Öncelikle Türkiye 2023'te bazı maddelerden ve bu maddelerin arkasındaki karanlık güçlerden kurtulacak. Bugüne kadar çıkaramadığımız madenleri çıkaracak; tarıma, teknolojiye yarar sağlayacağız. Türkiye'nin ekonomisi büyüyecek ve millî gelirler artacak. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz deniz ticaretini canlandıracak. Karasularımızdaki hâkimiyetimiz dostlukla güçlenecek. Artık ayda bayrağımızı dalgalandırabileceğiz. Yerli savaş uçakları üretilip İHA ve SİHA'larımızı geliştireceğiz. Ne demiş Ata'mız "İstikbal göklerde. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlardan asla emin olamazlar." Bunların hepsi diğer ülkelerin bize imrenmelerine neden olacak. Tüm bunların yanında Türk gençliği adaletten şaşmayacak bir şekilde ihtiyacı olanın yanında olacak. Biz başka milletlere saygıyı da sevgiyi de öğrendik atalarımızdan. İnsan olması yerlidir, bunun için. "Yaradılanı hoş gördük Yaradan'dan ötürü." Ama sesimizi yükseltmenin adabını da öğrendik. "Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım." Peki tüm bunlar kendiliğinden mi olacak? Elbette hayır. Bizler bunların olması için canla başla çalışıp sorumluluk alacağız. İnsan sevgisi, vatan sevgisi gibi üstün değerleri benimsemiş ve köklerini unutmamış bir şekilde sonraki nesillere rol model olacağız. Böylece atalarımızın bize emanet ettiğini sonsuz bir döngüyle korumuş olacağız.





Samsun'a adım atıldığı an başladı bizim Kurtuluş Savaşımız. Bizler bu günleri görelim diye tüm zorlukları aştı atalarımız. Sadece tek bir şey istediler: ne olursa olsun her koşulda “Ya İstiklal Ya Ölüm” dememiz ve bunun için savaşmamız. Şimdi güneş tüm ihtişamıyla üstümüze doğuyor. Masmavi gökyüzüne bakıp hayal kurabiliyoruz. Bunları yapabileme özgürlüğüne sahipken biz Türk gençliği olarak vatanımız için her şeyi yapabiliriz. Bizler bağımsızlığı olan gençleriz ve gelecek için Türkiye'nin bize ihtiyacı olduğunun farkındayız. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Biliyoruz ki bunları başarmak için muhtaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.

Beyza Nur DURĞUT
(Gazi Anadolu Lisesi)





DÜNÜN IŞIĞINDA

Dün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan bir ışık doğmuştu karanlıklara. Bu ışık heyecan, güç, azim ve inanç taşımıştı Anadolu'ya. Tüm Anadolu'nun her köşesini ve Türk milletinin kalbini aydınlatmıştı. Bu ışığın aydınlığında, millî birlik ve beraberliğin, azmin, inancın ete kemiğe bürünmesiyle büyük bir kurtuluş mücadelesine sahne olmuştu Türk yurdu.

Peki o gün Samsun'dan doğan ve tüm yurdun her bucağına dalga dalga yayılan bu ışığın heyecanı biz gençlerin yüreğinde hala tazeliğini ve gücünü koruyor mu? Mustafa Kemal'in önderliğinde başlatılan Milli Mücadele'nin ışığı, şuuru ve inancı gençliğin yüreğini ve beynini aydınlatabiliyor mu? Daha da önemlisi bugünün genci dünün o heyecan ve azmini bütün ruhuyla hissedip yarınlarına yansıtabilecek mi?

Oysa Mustafa Kemal Atatürk askeri zaferden sonra bugün de gençlik olarak önümüzü aydınlatacak şu sözleri haykırıyordu: "Siyasî, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar yaşayamaz ve sürekli olamaz." Mustafa Kemal o zor şartlar altında ve karanlık günlerde milletçe kazanılan bu zaferin ışığını yaktığı 19 Mayıs tarihini bayram olarak biz gençlere armağan ederken başka bir şey de istiyor bizden: "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepimiz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek, ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." Ardından ekliyordu: "Türk milletini yüceltecek ve ileriye götürecektir gençlerdir."

Bizler Ata'mızın bizden istediği gibi bir nesle sahip olmayı, milletimize ve millî birlik beraberliğe güç vermemiz gerektiğini biliyor ve adımlarımızı genç nesil olarak dikkatlice atmamız gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kurulana dek başından pek çok zorluk geçmiş ve bu mücadelede milletimiz asla ödün vermemiş, vazgeçmemiştir. Bizlere de öğütlenen budur. Bizler de tıpkı atalarımız gibi aynı düşünce içerisinde olmalı ve canımız pahasına vatanımızdan vazgeçmemeliyiz. Çünkü vatanımız varsa biz varız.

Bizler, Türk gençleri olarak ilk başta insanızdır ve bir insan ahlâkı varsa insandır. Maneviyatına sahipse, kültürünü biliyorsa ve benimsemişse, vatanına sahip çıkıyor ve vatanını seviyorsa insandır. Bayrağının göklerde süzülüşünü gördüğünde kalbi çarpıyorsa insandır. Milletini din, dil ve ırk ayrımı yapmadan kucaklıyor ve onu her daim yüceltmeye çalışıyorsa insandır. Bizler milletimiz adına bir olabiliyorsak insanızdır. Bizler geçmişimizden ders almalı, yaşanılanları göz önünde bulundurarak geçmişle aramızda bir köprü oluşturarak istiklalimizi ve istikbalimizi yükseltmeye ve yüceltmeye çalışmalıyız. Biz Türk gençleri olarak bugünlerimize sahip çıkmalı ve yarının Türkiye'si olacak neslimizi bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Atalarımızın bizlere zor şartlar altında emanet ettiği bu cennet vatana ihanet etmek bir yana edenleri bağrımızda barındırmaya hakkımız yoktur. Bu yüzden biz gençler yarınlarmıza ışık olmalı, bu bilince sahip bir şekilde yetişmeli ve "19 Mayıs"ları bu kutsal emanetimize sahip çıkarak kutlamalıyız.

Bugünün gençliği yarınlar için neler yapacağını bilmeli. Gençliğin bir hedefi, gayesi, projesi ve inancı olmalı. Dünün ışığı ve şuuruyla yarınların güçlü ve büyük Türkiye rüyasını gerçekleştirebilme hayalleri kurmalı. Gençlik, dünün ışığında yarınlar için neler yapacak bilmeli. Emanetine nasıl sahip çıkacak, ülkesine, milletine ve insanlığa nasıl bir katkıda bulunacak, düşünmeli. Ülkesinin büyümesi ve gelişmesi için hangi vazifeyi üstlenecek, karar vermeli.

Artık bugünün genci dünün ışığının aydınlığında yolunu ve rotasını çizmelidir. Samsun'dan yola çıkan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının heyecanı, inancı ve kararlılığıyla yarının Türkiye'sini, Batı'nın bilimini ve tekniğini alarak imar ve inşa etmek için harekete geçmelidir. Burada son sözü yine Mustafa Kemal Atatürk'e bırakalım: "Beni övme sözlerini bırakınız; gelecek için neler yapacağız, onları söyleyin!"



Ceydanur AKSOY

(Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)



Millî Direnişimiz

Türk tarihinin kıvanç dolu dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlığı için nihai hamleye karar verdiği tarihin adıdır. Türk milletinin kendisine biçilmiş kefeni yırtarak kaderini yeniden yazdığı bir şeref sayfasıdır.

Türk kurtuluş mücadelesi, bir milletin var olma ve yaşama arzusunun gönüllerde yükseldiği bir meşale olmuş ve kutlu bir dönem olarak tarihteki ayrıcalıklı yerini almıştır. Üzerinde hain plan ve taksimlerin yazıldığı aziz vatanımız; yedi düvelin tanıklık ettiği gençlerimizin ve kahramanlarımızın asalet ve vakarıyla milletimizi yeniden canlandırması, kudretinin farkına vardırması ve direnme gücünü ateşlemesiyle dimdik bir şekilde yeniden var olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Millî Mücadele şartları içinde savaşın ancak militle beraber kazanılacağı inancıyla ortaya koydukları azim ve karar, onları Millî Mücadeleyi örgütleyen meşru bir güç olarak zafere götürmüştür. 1919 Samsun'undan 1923 Ankara'sına kadar adım adım büyüyen emek emek yükselen bağımsız yaşama ve var olma azmi, Cumhuriyet'in ilanıyla şerefleşmiş; Türk kültürü ve Türk kahramanlığı bir mucizeye, imkânsız gibi görünen kutlu bir zafere dönüşmüştür.

Milletimizin üzerinde yaşadığı bu topraklar sahip olduğu jeopolitik, ekonomik ve kültürel zenginlikleriyle tüm dünya devletlerinin bize imrenmesine, hırs ve düşmanlık beslemesine sebep olmuştur. Binlerce yıla dayanan tarihi boyunca gönül coğrafyamızda büyük medeniyetler inşa etmiş, tevhitte yoğurduğu çil çil kubbeleri yeryüzüne saçmış, zafer taklarıyla bezenmiş iftihar vesilesi bir tarihi altın yıldızla nakşetmiş Türk milleti, kaderin bir cilvesi olarak ateşle sınanmıştır.

Şanlı Plevne'de, Rumeli'de, Üsküp'te Kosova'da, Trablusgarp'ta, Sarıkamış'ta, Filistin'de, Galiçya'da, Hicaz'da alınan mağlubiyetler sonucunda halkımız düşmemiş; teslim olmamış, pusmamış ve sinmemiştir. Samsun'da başlayan ve Havza'da, Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta ve tüm vatanı oluşturan bu doğruluş ve silkinme ile hep dik durmuş ve hainlere asla geçit vermemiştir.

Ne var ki Türk milletinin kolayca teslim olacağını zannedenler; topla, tüfekte, tehditle hedeflerini gerçekleştiremeyenler; Türk milletinin kaderine kelepçe, varlığına pranga ve hedeflerine kilit vurmaya çalışanlar, gördükleri manzara ile hüsrana uğramıştır.

Bizlere düşen ilk tarihi vazife, aziz şehitlerimizin kanlarıyla alınan bu kutsal vatani tertemiz bir şekilde gelecek nesillere teslim etmektir. Çünkü bağımsız yaşama ve var olma azmi ile kazanılmış bu vatan, bizlere emanet edilmiş bir hazinedir. Bu emaneti bütün güzellikleriyle, millî ve manevi zenginlikleriyle gelecek kuşaklara teslim etmek, hepimizin, herkesin boynunun borcudur.

Milletimizin dün temel gayesi bu olmuştur, yarın da bu olacaktır. İnsanlığın sancılı bir yüzyılı geride bırakıp zorlu bir asra adım attığı günümüzde, bu gaye yeni bir anlam ve boyut kazanarak geleceğimizi daha parlak hâle getirecek ve Cumhuriyetimiz parlak geleceğimizin genç mimarları sayesinde ilelebet payidar kalacaktır.

Efe AKPUNAR
(Tevfik Serdar Anadolu Lisesi)





İLK ADIM 19 MAYIS

16 Mayıs 1919 günü hareket eden Bandırma vapuru, içinde Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını taşıırken arkasından büyük Türk milletinin geldiğini de biliyordu. Asırlardır bağımsızlığını canından cananından önde tutan bir milletin manda ve himaye gibi söylentilere ne denli bir tepki verebileceğini tahmin bile edememişlerdi. Oysaki Türk'ün tarihinde bu ve buna benzer hadiselerin var olduğunu en çok onların bilmeleri gerekirdi. Tarih 19 Mayıs 1919'u gösterdiğinde Mustafa Kemal ve silah arkadaşları Samsun'a ayak bastılar. İçinde buldukları durum göz önüne alındığında işleri gerçekten de hiç kolay değildi ama her birinin aklından çıkmayan tek bir düşünce vardı: Düşman yurttan defedilecek ve Türk halkı tam bağımsız hâle gelecekti.

Sırasıyla yapılan Amasya Tamimi ile Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar, ulusun egemenliğini yine ulusun sağlayacağını ortaya koydu. Tarih 23 Nisan 1920'de çok büyük bir adım atılarak TBMM açıldı. O günden sonra her şey daha sistematik, daha diplomatik ilerleyecekti. Tarih 19 Mayıs 2021, aradan bir asırdan fazla süre geçmiş olsa bile daha dün gibi tazedir Türk'ün bağımsızlık mücadelesi. Zaman, mekân fark etmeksizin topraklarımız da gözü olanlar değişmiyorlar.

Ben de her Türk genci gibi bir karış toprağım için o gözlere karşı canımı vermekten bir an olsun çekinmeyeceğim. Değil bir, bin asır geçse bile bu kan, yine o kandır. Savaş yıllar geçtikçe kaybolmuyor şekil değiştiriyor sadece. Ulu Önder Atatürk'ün biz gençlere dediği gibi "Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir." Bizler de yeniliğe açık, çağdaş bir Türkiye için ilim talep etmekten, çalışmaktan bir an olsun kaçınmadan atalarımıza olan borcumuzu en azından bu şekilde ödemek istiyoruz.

Enes ALBAYRAK
(Arsin Anadolu Lisesi)





GENÇLİK NEREYE GİDİYOR?

19 Mayıs 1919, milletimizi tarihten silmek isteyenlere verdiğimiz cevabın ilk adımıdır. Mustafa Kemal Paşanın önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nın başlatılmasıdır. Bu gün hem Türk Milletinin hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günüdür.

19 Mayıs 1919'da doğan Türkiye Cumhuriyeti, bugün Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir." sözleri ile seslendiği gençliğe emanet. Peki, bugünün gençliği ne durumda? Kurtuluş Savaşı'nda mer-mi taşıyan, şehit olan, milleti için canını veren gençlik, bugün ne durumda?

Günümüz gençliği, bir yandan gelişen teknoloji sayesinde geçmişteki gençlere göre daha bilgili fakat diğer yandan yine gelişen teknoloji yüzünden geçmişteki gençlere göre daha tembel. Bu tembellik sonucunda gençlikte büyük sıkıntılar olduğu aşikâr fakat bakılması gereken yer gençlik mi yoksa onları eğiten ebeveynler mi? Eğer sorun gençlikte olsaydı her gün aynı monoton hayatı yaşayan gençlerin arasından Selin Turhan, İrem Yaman, Yiğit Can Yılmaz gibi üstün başarılar gösteren gençler çıkmazdı. Bu demektir ki bakılması gereken yer öncelikle ebeveynlerdir. Bugünün gençleri yani geleceğin ebeveynleri, günümüzde ebeveynlerinden ne görürse onu yeni gençliğe aşılayacaktır. Peki, günümüzün gençliği ne görüyor?

Günümüz gençliği büyüklerinden şiddeti, yalanı, bencilliği, eşitsizliği, Atatürk'ü önemsemeyişi ve daha birçok benzer şeyi görüyor. Bunları gören gençlik kendini gelişen teknolojik aletlere veriyor ve tembelleşiyor. Eğer gelecekte güzel bir Türkiye istiyorsak bugünün gençlerine değil, o gençleri büyü-tenler ile ilgili kompozisyonlar yazmalıyız. Eğer Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyse çocuklarımızı da böyle yetiştirmeliyiz.

Muzaffer Yiğit DEMİRBAŞ
(Vakfıkebir Fen Lisesi)





VATAN MEŞALESİ

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır.”

M. Cemal Kuntay’ın sözleriyle başlamak istiyorum. Vatan demek üzerinde yaşadığımız toprak parçası demek değildir. Vatan kalbimizdeki sevgi, karşılıksız sevda, vücudumuzu titreten düşünce, gözlerimi üzerinden alamayacağımız tablo, bizi biz yapan değerlerin bütünüdür. Vatan, üzerinde kıymetini bilen varsa vatandır. Hiç düşündük mü bu vatan şu anki hâle nasıl geldi? Gözlerimin önüne itilaf devletlerinin bir araya gelerek hain düşünceleri ve gözlerini bizim ülkemize dikip topraklarımızı pay etme planları geliyor. Ancak Ulu Önder Atatürk ve arkadaşları bu hain planlara karşı Millî Mücadele’yi başlatarak Anadolu’nun her karışı için halkı bir araya getirerek Millî Mücadele’nin meşalesini yakmışlardır. Bu meşale öyle bir meşaledir ki sonsuza dek yanmak üzere Samsun’da ateşlenmiştir. Milletimizin yolunu aydınlatan, halkın içini kor gibi saran, Anadolu’yu güneş gibi ısıtan, düşmanları çıldırtan meşalenin adıdır 19 Mayıs.

19 Mayıs 1919 Türk milletinin dönüm noktası, cumhuriyetin doğuşu, bağımsızlık ve hürriyetin adı, vatani vatan yapan destanın ta kendisidir. Her sene 19 Mayıs’ta içim, hüznün getirdiği coşkuyula şenlenir. “Eğer bu millet esir yaşayacaksa ölsün daha iyidir.” sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletine güç vererek Millî Mücadele’yi 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak başlattı. Samsun’dan “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” sözleri gümbür gümbür dağılırken ona karşılık Anadolu’da “Ya istiklal ya ölüm!” sözleriyle halk birbirleriyle perçinleşiyordu. Artık Türk milletini durduracak bir güç yoktu. Anadolu halkı birbirine öyle tutunmuştu ki çocuğu, genci, yaşlısı, kadını ayaklanmış; vatan için yapmayacakları kalmamıştı. Yurdun dört yanına göz attığımızda vatanın taşı, toprağı, insanı bir vücut haline gelmişti. İşte bu tek vücudun adıdır 19 Mayıs. Millî Mücadele’nin güneşidir 19 Mayıs. Bağımsızlığın destanıdır 19 Mayıs...

Türk milleti Samsun’dan Erzurum’a, Sivas’tan Çanakkale’ye, Antep’ten Muğla’ya tek kuvvet olarak düşmanı bozguna uğratan şanlı bir millettir. İşte üzerinde yaşadığımız, bayrağımızın dalgalandığı, bu cennet vatan büyük uğraşlar ve acılar sonucunda kazanılmıştır. Kazanılan bu vatan da biz gençlere emanet edilmiştir. Bizim görevimiz vatanımızı ilelebet, müdafaa ve muhafaza etmektir. Atatürk, vatani şekillendirecek ve geliştirecekler gençler olduğu için 19 Mayıs’ı gençlere armağan etmiştir. Biz gençlere düşen görev vatanımızı koruyarak gelecek nesillere teslim etmek ve bayrağımızı semaya çıkararak özgürce dalgalanmasını sağlamaktır.

İşte bu bayrak semalarda dalgalandıkça bu cennet vatanda, her “mayıs“ geldiğinde Bandırma Vapurı gözlerimin önüne gelir. Vapur küçük ama içindeki yürekler büyük. Vapur köhne ama içindeki gözler pırıl pırıl. Vaporda ihanet savaş var ama Mustafa Kemal vatana sadakati ile öne çıkıyor, meşaleyi eline alıyor ve ateşliyor. Bu meşale biz gençleri aydınlattıkça toprağa daha sağlam adımlarla basarız, suyunu böceğini taşını toprağını daha çok severiz, içimizdeki vatan sevgisi daha çok depreşir ve bu duygularla bir kuş gibi memleketimizi kanatlarımızın altına alarak keyifle kendimizden geçersiz. Öyle bir milli ruh oluşturmamız ki, bizi birbirimize zincirlerle bağlanmış gibi hiçbir güç ayırmaya yetmesin. İşte bütün haykırışım, seslenişim ve çırpınışım bu yüzden.

Nurettin Efe TOPAL
(Vakıfkebir Fen Lisesi)





BİZLER GENCİZ

Bizler genciz, çok şey yapabilir, çok şey başarabiliriz. Daha çok göreceğiz, deneyimleyeceğiz, öğreneceğiz. Hep koşacağız dur durak bilmeden, arada bir düştüğümüzde pes etmeyeceğiz. Gerekirse yerde biraz dinleneceğiz ama bırakmayacağız bu yarışı. Çünkü bizler genciz.

Bizler hata yapacağız ve doğrusunu sizden öğreneceğiz, sizden deneyim alacağız ve biz de deneyimlemeyi, ders almayı başaracağız. Ve biz kazanacağız... Çünkü bizler genciz.

Biliyoruz, bizleriz geleceğin umutlu nesili, bizleriz bir şeyleri değiştirecek olan.

Gelecek bizim ve biz sizin eseriniziz.

Bizler genciz, bir gün yorulursak eğer biliriz dünyanın bir tarla olduğunu ve bırakmayız çalışmayı. Bizler genciz, bilgiye açız, gezmeye, görmeye, duymaya, keşfetmeye açız. Bizler genciz, bu ülke gelişecek ise eğer bizim geleceğin bilim insanları, doktorları, mühendisleri, öğretmenleri, hakimleri. Bugün hangi sistem yanlış ise bizim onları değiştirecek olan, bizim sabahın ilk ışıklarında hayallerine ulaşmak için gözlerini açan.

Bizler genciz, bir gün meyve veren bir ağaç olursak biliriz dalımızı aşağı salmayı ve biliriz ancak "başını ayakları altına alanın yükselebileceğini". Bizler genciz, bir gün bir kapı çıkarsa karşımıza biliriz o kapıyı açılana kadar çalmayı ve o kapının önünde durmayı. Bizler genciz ve hatta biz Türk genciyiz. Farklıyız biz ve farklı olmalıyız. Bu ülke içinse yapacaklarımız; korkmayız, pes etmez, daima çabalarız. Güçlü olmak zorundayız çünkü biliriz dünyada güçlüler var sayılır, eğer güçsüz bir ülke isen sen engel olamazsın bugün bu zulümlere çünkü yetmez gücün, sesin soluğun çıkamaz. Ama güçlü olursak eğer ne biz eziliriz ne ezileni yalnız bırakırız. Biz kendimiz için değil sadece biz Türkiye'yiz, her mazlumun yardımcısıyız. Biz çünkü şehitlerin akan tek bir damla kanına yaraşır davranmalıyız!

Bizler genciz, bizler Mustafa Kemal'in evlatları, öğrencileri ve umutlarıyız. Bu ülke bize emanet edilmiş ve emanete en iyi bakacak olan bizleriz. Bizler Mustafa Kemal'i hayal kırıklığına uğratamayız.

Ve bizler, bizler ilk ve son defa genciz, daha genç olamayız, bir daha zaman geri gelmeyecek ve ne yapacaksak şimdi yapmalıyız ve biz ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz.

Nurgül UZUN
(Akçaabat Fen Lisesi)





İSTİKLALE TİMSAL OLMUŞ BİR MİLLETİN DİRİLİŞ GÜNÜ

Bugün 19 Mayıs. Bugünü bir bayram olarak coşkuyla kutluyoruz. Çünkü 19 Mayıs, hürriyet ve vatan aşkını daima yüreğinin derinliklerinde yaşatmış olan bir milletin istikbalini yeniden inşa etmeye başladığı şan ve şeref günüdür.

Bağımsızlık ruhumuzun tekrar dirildiği bu müstesna günde bir destan doğdu Samsun'dan. Bir destan ki şehitlerimizin al kanıyla yazılmış, karanlığın ortasında paylaşılmak istenen bir ulusun var oluş destanı.

Ülkemizin semalarında o günlerde kara, kapkara bulutlar dolaşmakta; ülkeyi karanlığa boğmaktadır. Aziz vatanımızın her köşesi bilfiil işgal edilmiş hem içerden hem dışardan yaralar almakta. Millet fakr u zaruret içerisinde harap ve bitap düşmüş, milletin yüreği kan ağlamaktadır. Padişah çaresiz ve yalnızdır, düşmanla dostluk aramaktadır. Bu memleketin vatan sevgisiyle kor gibi yanan yürekleri ise bu duruma seyirci kalamıyor, "Ya istiklal ya ölüm!" diyerek Anadolu'ya umuda gidiyordu.

İşte 19 Mayıs, geleceğinden ümit kesilmiş, kaderine terk edilmiş bir ulusun makus talihinin döndüğü, Samsun ufuklarından Anadolu'ya bir güneşin doğduğu gündür. Bu güneşin aşkıyla yanan, bu vatanın derdiyle gizli gizli inleyen her yürek, o güneşin önderliğinde yeniden canlanarak hürriyet meşalesini yaktı. Öyle bir ateştir ki yanmaya başlayan, yüreği vatan aşkıyla çarpan her yiğit, bu ateşten kendi payına düşeni aldı. Günün en zalim silahlarına göğsünü siper ederek yüreği avucunda, kefeni sırtında cepheden cepheye koşarak bu ateşe kendi korunu bıraktı.

O gün, aradığı lideri bulmanın coşkusuyla şahlandı Anadolu. O ne ruhtu, ne güzel şahlandı; ne yaman umuttu, imandı, sabahı müjdeleyen ebedi bir şafaktı!.. Önünde yedi düvel de olsa duramazdı. Topuyla, tüfeğiyle koca bir dünya çullanmıştı üzerimize. Ölüm yağıyordu göklerden ama ne tasa! İstiklal yolunda ölüm var dönüş yoktu. Binlerce kişilik orduların karşısında iman dolu göğüsleriyle "Vatan borcu namus borcudur." diyerek yılmadı kahraman Mehmetçik. Azimliydi, azametliydi, gözü pekti. Bükemedi bileğini garbın tek dişi kalmış canavarı. Türk milletinin şan ve şerefine leke sürdürmedi. Bu vatani leş kargalarına yem etmedi.

Ey Türk istikbalinin evladı! Bu milletin kaderini değiştiren tarihin en büyük destanı, yedi düvelle savaşarak işte böyle yazıldı.

Ozan Arda YILMAZ
(Vakıfkebir Fen Lisesi)





BUGÜNÜN HAZİNESİ YARININ GELECEĞİ

Bir devletin geleceği o ülkenin genç fertleridir. Bu genç fertler ne kadar eğitilmiş ne kadar kültürlü ne kadar devlete bağlı olursa devletin geleceği o kadar parlak olur. Bir vatani vatan yapan üstündeki kandır, deriz ya ülkeyi de ülke yapan gençtir. Bu yüzden bu işe gencin ne anlama geldiğini anlamakla başlamalıyız. Genç ne demektir? Gençlik 12-24 yaş aralığına verilen bir ad mı sadece? Hayır, gençlik bundan ötesidir. Gençlik gelecek demektir, umut demektir. Genç kelimesinin kökenine baktığımızda Farsça bir kelime olup anlamı “hazine” demektir. Bugün Türkçede ne zaman bu sözcük zikredilse aklımıza aslında bu “hazine” gelmez mi zaten? Bu hazine sadece bir ortak bilincin ürünü değildir, aynı zamanda her ülkenin gelecek günlerinin teminatıdır.

Gençlik denilen bu hazine, tarihin her safhasında yer almaktadır ama zaman zaman hazine yanlış ellerde yanlış değerlendirilmiştir. Buna rağmen gençlik değerini hiç kaybetmemiş ve sürekliliğini devam ettirmiştir. Nitekim bizim tarihimizde de genç her zaman olayların merkezinde yer alan ve tarihe gön veren olmuştur. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken, Jön Türkler Osmanlı İmparatorluğu için kurtuluş çareleri ararken gençti. İşte Türk tarihi bize gösteriyor ki umut ve gelecek her zaman gençlikte olmuştur. Her ne kadar ta Sümerlerden bugüne gençliğin eskisi kadar akıllı başında olmadığı ve gününbirlik zevklerle kendini uyuşturduğu hikâyesi anlatılabilir de gençlik vazifesini ne zaman yerine getireceğini bilmiştir. Bu kutsal vatanımızda huzur içinde yaşamamızı, bugün bu bayrağın altında aldığımız her rahat nefesi binlerce şehidimize, binlerce gazimize borçlu olduğumuzu asla unutmamalıyız.

Gençliğin bir diğer anlamı zor olsa da başarmak demektir. Atatürk cumhuriyetin ilelebet muhafaza ve müdafaa edileceğini söylerken gençliğin bunu başaracağına inanmamış mıydı? Osmanlı İmparatorluğu Batıcı ıslahatları orduya uygularken genç subaylarının büyük zaferler elde edeceğine inanmamış mıydı? İşte Türk tarihi de gösteriyor ki gençlik ülkesi adına her zaman başardı ve bu bilinç ile yetişti. Bugün bir genç olarak ben de aynı başarıya duygusunun mesuliyetiyle yetişiyor ve gençliğin üzerine düşen bu büyük görevi yerine getirmeye çalışıyorum.

Gençler tarihe yön verdiği gibi zihinlere de yön verir. Bir ülkenin hatta bir medeniyetin sahip olduğu kültürün tekniğin ve bilimin temeli de gençlerin zihninde geçer. Çünkü gençler hayatına taze beyinlerinin yaratıcılığıyla ve dinamizminin onlara kazandırdığı güçle başlarlar. Bu da onlara ülkeleri için büyük hizmetler yapma fırsatı verir. Genç bireyler yaşadığı ülkenin beynidir, bel kemiğidir. Devleti insan gibi düşünürsek beyni olmayan bir insan ya da kullanamayan insan hayattan veya yaşamından zevk alır mı? Ya da kendisine bir yararı olur mu?

İlkelerine bağlı, çalışkan ve vatansever bir gençlik, Atatürk'ün ideali idi. “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum.” derken Türk gençliğine olan sarsılmaz güvenini dile getiriyordu. Atatürkçülük, daima ileriye, daima doğruya, daima faydalıya yönelmek, çağdaş uygarlık düzeyine erişme yarışında her zaman yeni fikirler peşinde koşmaktır. Ancak Ata'mız yenilik peşinde koşarken kültürümüzden de ödün vermemizi istememiştir. Atatürk: “İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben fâni Mustafa Kemal, diğeri milletin içinde yaşattığı Mustafa Kemaller idealidir.” demiştir. Bu idealin gerçekleşmesinde bugün gençlere düşen görev, Atatürkçü düşünceye sarsılmaz bir inançla bağlanmak, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bütünüyle sahip çıkmak ve onları ebediyen yaşatmaktır.





T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL Millî Eğitim Müdürlüğü

Atatürk, daha Millî Mücadele'nin başından itibaren bu ülkenin yeniden ayağa kalkabilmesi için yepyeni fikirlere ihtiyacı olduğunu çok önceden görmüş ve bu anlamda daha aydınlık bir gelecek için gençlere umut etmiştir. Onun içindir Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan ve büyük inkılaplarını başardıktan sonra, Millî Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'da Anadolu topraklarına ayak bastığı 19 Mayıs tarihini "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak Türk gençliğine armağan etmiştir.

Tarihte hiçbir lider Atatürk kadar milletinin gençliğine güvenmemiş, onun kadar gençliğe değer vermemiş, onun kadar gençlik ile bütünleşmemiştir. Cumhuriyeti kurar kurmaz gençlerle el ele verip eğitim, sanayi, ekonomi ve daha birçok alanda yenilikler yapmıştır. Mustafa Kemal, ülkenin içinde bulunduğu olumsuzluklara rağmen, Türk milletinin genç ordusuna ve genç aydınlarına güvenerek Millî Mücadele'yi başlatmış; sürdürmüş; başarıya ulaştırmıştır. Kurmuş olduğu Cumhuriyet'i de hiç tereddüt etmeden sarsılmaz bir güven ve inanç beslediği Türk gençliğine emanet etmiştir.

Gençler geleceğe yön veren ve ışık tutandır. Yani bugünün gençleri yarının Türkiye'sidir. Yarının umududur. Bu yüzden gençler bir ülkenin kaderi için çok önemli konumda yer alırlar. Bu konum her biri farklı meslekten farklı şehirlerden ve hatta farklı renklerden gençlerin bir araya gelip ortak bir ülkü ile aynı amaç uğruna çalışmalarının esasıdır. Biz bu bilinçle her zaman büyük işler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.

Ömürhan ŞİMŞEK
(Arsin Anadolu Lisesi)





SESSİZ GEMİ

19 Mayıs... Bütün umut meşalelerinin tek tek söndüğü bir vakitte, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bu millet esir yaşamaktansa ölse daha iyidir!" diyerek Samsun'a çıktığı ve kurtuluş yolunda ilk adımı attığı tarih.

Sarılmayı bekleyen yaralar, gözyaşları kurumuş analar, istila hüznüyle bitap düşmüş topraklar, dört yanı çevirmiş acımasız düşmanlar, göğü kaplayan kapkara bulutlar... Ve Mustafa Kemal! Milletinin tüm yaralarını sarmak için koşturan, gözyaşlarımızı silen, toprağımıza sarılan, gökteki karartıyı tek celsede silip vatanıma güneşi doğduran ulu önder! Koca bir ulusa "Ya istiklal ya ölüm!" dedirten korkusuz kahraman. Ve sayesinde korkusuz bir vatan!

Bir gemi yanaştı Samsun'a, sessiz ama emin adımlarla. Bir gemi, içinde küçük bir orduyla. O küçük ordu hırçın dalgalara bürünüyor vatanımda! O küçük ordu haykırarak uyandırıyor koca dağları! O küçük ordu dimdik duruyor binlerce düşmanın hain bakışları karşısında! O küçük ordu cepheye çağırıyor bizi. Çünkü sesimiz ne kadar gür çıkarsa o kadar varız bu topraklarda. O küçük ordu, Mustafa Kemal'in altın rengi saçlarından doğan güneşin ısıttığı, masmavi gözlerinden akıp hırçınlaşan deniz sarıldığı koskoca bir vatan aslında. Ölmeye yeminli nice korkusuz er var o orduda. Cepheye mermi taşıyan büyük küçük eller, çocuklar, analar, bacılar... O küçük ordu kanlarıyla suladı vatan toprağını, nice zorluklarla. "Şüheda fişkırarak toprağı seksan şüheda!"

Nasıl kazanıldı bu vatan? Nasıl her nefes böyle hür doldu göğüs kafesimize? Nasıl al bayrak hep daha yükseklerde özgürce dalgalandı? Bu toprak nasıl böyle anlamı derin bir toprak oldu? Bu vatan nasıl kenetlendi böyle birbirine ve zafer bizim oldu? Bu nasıl bir gerçektir, masallar kadar olağanüstü? Bu nasıl bir kurtuluştur, benzersiz? Sesleri kısıldı daha gür haykırdılar, yolları kesildi daha çok savaştılar, engelleri hep çoğaldı daha çok şahlandılar. Bir şeyler hep eksildi ama onlar hep daha çok kattılar bir şeyleri bugünüme. Evet onlar, atalarımız, tarihimiz, geçmişimiz, bütün uzuvlarıyla bizden, biz! Bu vatan, bize böyle kusursuzca kalsın diye tüm zorluklara rağmen pes etmeden kazanıldı. Ve bize emanet edildi, biz, "Türk Gençleri"ne.

Ey Türk Gençliği!

Evet, sen, ben, biz... Mustafa Kemal Atatürk, doğum günüm dediği 19 Mayıs'ı, en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni, "Türk Gençliği"ne armağan ederek bize duyduğu sonsuz güveni en anlamlı şekilde belirtmiştir. Bizim de yegâne amacımız bu güvene ve bu vatana layık olabilmek umudu ve amacıyla, bu bilinçle son nefesimize kadar yaşamak ve bu bilinci yaşatmaktır.

"Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıkları çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir." diyen ulu önderimize ve bu vatana layık olabilmek boynumuzun borcudur. Onun ışığı, illebet pusulamızdır. Onun sözleri, bildiğimiz tek gerçektir. Onun varlığı, sahip olduğumuz en kudretli maneviyattır. O... Uğruna ne dense hep biraz az, hep biraz eksik. Çünkü o bütün izahları devirecek kadar tarifsiz.

Ata'm,

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene!



Rana ALBAYRAK
(Beşikdüzü Anadolu Lisesi)



19 MAYIS RUHU

19 Mayıs 1919, Birinci Dünya Savaşı'nın topraklarımızı en çok etkilediği günlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün çözüm arayışı içinde Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı tarihtir. Bu tarih Türk milletinin yıllardır süren makus talihini değiştiren bir tarihtir.

Savaşın tüm yurdu etkisi altına aldığı bugünlerde vatan topraklarımız Fransızlar,

İtalyanlar, İngilizler, Yunanlılar tarafından paylaşılmaya başlanmıştır, Ulu Önder ülkeyi kurtarmak için Anadolu'ya geçmeye karar vermiş ve 16 Mayıs günü Samsun'a doğru yola çıkmıştır. Bu adım ve ardından gerçekleştirilen tüm adımlar ülkemiz adına büyük önem taşır. 19 Mayıs ile başlayan bu dönemi genelgeler ve kongreler izlemiş, "Ya istiklal ya ölüm!" ilkesi ile ülke düşmandan temizlene kadar savaşmaya karar verilmiştir. 19 Mayıs Kurtuluş Savaşı'mızın başlangıç günüdür, Atatürk kurtuluş günümüzü Gençlik ve Spor Bayramı olarak tüm Türk milletine, özellikle gençlere armağan etmiştir. Biz de gençler olarak Atatürk'ün ilke ve inkılaplarındaki ruhu kavrayıp milletimizi ileriye götürmek için bu uğurda mücadele etmeliyiz. Ülkeyi şekillendirecek kişilerin gençler olduğundan yola çıkan Mustafa Kemal, bu ileri görüşüyle bugünü biz gençlere armağan ederek gençlere, spora, sağlıklı yaşama ne kadar önem verdiğini göstermiştir. Bugünün ayrıca Atatürk'ü anma günü olarak kutlanmasının nedeni doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Mustafa Kemal'in doğum günü sorulduğunda ülkemiz için dönüm noktası olan bu tarihi yani 19 Mayıs'ı söylemesidir. 1919 yılından itibaren her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır, spor faaliyetlerinden oluşan gösteriler yapılır, günün önemiyle ilgili şiir ve yazılar okunur, çeşitli gösteriler düzenlenir, Atatürk ve bu ülke için Kurtuluş Savaşı'nda emeği geçen her birey saygıyla anılır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sizler, yeni Türkiye'nin geç evlatları, yorulsanız da beni izleyeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği amaca -bizim yüksek ülkümüze- durmadan, yorulmadan yürüyecektir." sözüne sahip çıkıp biz de bu uğurda gençler olarak yorulmadan dinlenmeden amacımıza ve yüksek ülkümüze doğru daima yürüyeceğiz.

Samet ÖZTÜRK
(Of Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)





BUGÜNÜN GENÇLERİYİZ

Samsun'dan tüm Anadolu'ya ışık oldu, güneş oldu Atatürk. Karanlıklar aydınlandı. Sınırlarda Mehmetçiğe, ocaklarda analara umut oldu Atatürk. Ölmek yaşamaktı Atatürk için. Öyle girdi tüm savaflara.

Atatürk, gençliğin Türk milletini daha da ileri götüreceğini biliyordu. Bu nedenle “gençlik” kavramı Atamız için ayrı bir önem taşırdı. Hatta Atamızın Türk gençliğine ne kadar önem verdiğini şu sözlerinden anlayabiliriz: “Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.” 19 Mayıs, Türk ulusunun uyandığı, emperyalizme başkaldırısını simgeleyen bir gündür. Anadolu'da tutuşan yüreklerin 19 Mayıs güneşiyle alevlendiği gündür.

Biz her şeyi gençliğe bırakacağız demişti Atatürk ve sözünü tuttu, 19 Mayıs'ı Türk gençliğine armağan etti. Atatürk, bu milletin ezilmesini hiçbir zaman istememiş ve Türk milletinin menfaatine olmayan hiçbir şey yapmamıştır. Biz bugünün gençleriyiz. Onun istediği gibi bir genç olmak boynumuzun borcudur. Taşdığımız yük bize ağır gelmez. Kurtuluşun ilk adımı 19 Mayıs günü bize emanetindir. Bu emaneti gelecek nesillere taşımak bitmeyen görevimizdir. Bugünün gençleri, yarının Türkiye'sidir. Bugünlere sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmak demektir. Emanetimiz yolumuzu aydınlatan meşalemizdir. Bu meşaleyi gelecek kuşaklara teslim edecek olanlar bizleriz. Biz bu günün umut dolu yürekleri, yarının bekçileriyiz.

Sıla KAPLAN
(Ortahisar Anadolu Lisesi)





EN GÜZEL ARMAĞAN: VATAN

Kimi anlar vardır. O tarihte, o günde kırılma anları yaşanır. Her şeyin bittiğini sandığın o an öyle bir değişir ki bitişin değil aslında bir başlangıcın müjdeleyicisidir.

Büyük başlangıçlara gebe o anlardan biri yine o gün yaşanmıştı. 19 Mayıs 1919... Türk milletinin bağımsızlığı adına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün harap ve bitap düşmüş milletimizin üzerine bir güneş gibi doğduğu gündür. Milletimizin ve vatanımızın makûs tarihinin değiştiği ve bağımsızlığımızın güç kazandığı 19 Mayıs 1919'da Türk milletine vurulan prangalar parçalanmış, özgürlüğü-müze uzanan el kırılmıştır. Samsun'dan yakılan bağımsızlık meşalesi dalga dalga tüm yurda yayılmış, karanlığı aydınlatmıştır. Bu tarih ile birlikte Türk milleti; esaret altında yaşayamayacağını, vatan topraklarımızın işgal altında bırakılamayacağını tüm dünyaya haykırmıştır. Mustafa Kemal Atatürk milletin iradesi ile birlikte destan yazmıştır.

Temelleri Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan “ milli egemenlik “ kavramı ile birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, milletin iradesi en büyük güç kaynağımız olmuştur. Tüm zorluklar ve mücadeleler neticesinde geldiğimiz bu günleri milletimize ve Atamıza borçluyuz. Atamız biz Türk gençlerine güvenerek vatani, bayrağı, milleti emanet etmiş; bu şanlı tarihi bizlere armağan etmiştir.

Türk gençleri olarak bizlere büyük görevler düşmektedir. Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özveriler sayesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanet edilmiştir. Vatanimize ve milletimize sahip çıkmak, gelecek nesle en iyi ve en güzel şekilde tarihimizi aşlamak, bayrağımızı dalgalandırmak, ülkemizi kalkındırmak başlıca ve en temel görevimiz olmalıdır. Tıpkı Baltık ülkelerini bataklıktan gül bahçelerine, beyaz zambaklara çeviren Fin halkını anlatan Grigoriy Petrov'un dediği gibi hiçbir zaman sönmemeli yanmalıyız ve başkalarının da yanmasını sağlamalıyız. İstiklal ateşini hiçbir zaman söndürmemeliyiz. Atatürk'ün benim doğum günüm dediği 19 Mayıs, Türk milletinin de doğum günüdür. 19 Mayıs'taki Milli Mücadele ruhuna sıkıca tutunarak ülkemize sahip çıkmalı, onu her şeyden üstün tutarak korumalıyız. Vatanimiz bizim namusumuz, geçmişimiz, geleceğimiz, her şeyimizdir. Şehitlerimizin kanıyla şereflenen bu vatan ve bayrağımız için atamızın yolundan gitmeli ögütlerini ve tarihimizi rehber edinmeliyiz.

Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi cumhuriyeti yükseltecek ve sürdürecektir olan Türk gençleridir. Bize duyulan bu göreve layık olduğumuzu çabalarımızla göstermeliyiz ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalsın!

Songül GÖR
(Düzköy Anadolu Lisesi)





O İLK ADIM

Padişahın huzurundan “9. Ordu Müfettişliği” göreviyle ayrılırken bundan sonra atacağı adımları hesaplıyordu. Gelecek, kafasının bir tarafında, geçmişin muhasebesi bir diğer tarafında. Derin düşüncelere daldı. Balkanları, Arap çöllerini, Trablusgarp’ı, Çanakkale’yi düşündü. Düşmana mezar ettikleri Çanakkale, o dünya mahşeri, o yerle göğün birleştiği, bedenlerin çelikleştiği ve ruhların kanatlandığı yer, imanını tazeledi. İşgal kuvvetleri komutanı o şımarık Fransız’ın bir fatih edasıyla beyaz at üzerinde İstanbul’a girişi ve asırlarca Türk’ün adaletinden nasiplenmiş ama insanlıktan nasibini almamış birtakım azınlık artıklarının onu ve işgalcileri alkışlarla karşılayışları hıncını biletti. Ziya Gökalp, Süleyman Nazif, Halide Edip gibi vatansever yazar ve şairlerin işgal kuvvetlerine öfkeleri; sürgünü, hapsi hatta idamı göze alıp vatan namına haykırışları ümitlerini parlattı ve adımları sıklaştı.

Artık millet iradesine dayalı yeni bir sistem gerekliydi. Fabrika bacalarının tüttüğü, Anadolu’nun yağız delikanlılarının toprağı işlediği, kınalı ellerin nakışladığı, kimsenin namerde muhtaç olmadığı, dostu güven, düşmana çekidüzen veren istikbalin parlak ülkesi canlandı zihninde. Ama şunu da biliyordu ki İstikbalin yolu istiklalden geçiyordu ve istiklal mücadelesinin yürümesi için İstanbul uygun değildi.

Gözleri ufuklara daldı. Denize, Karadeniz’e, parçalarcasına baktı. Asıl cevheri, Anadolu’yu, gördü. Kurtuluş ve istiklal oradaydı. Sonra insanları düşündü. Her biri Yemenden, Balkanlar’dan, Çanakkale’den ve bilmem daha hangi belalı diyardan birer enkaz hâlinde gelen insanlar... Yara sadece bedende olsa kolaydı. Çökük ruhlar, yorgun düşler ve tükenmek üzere olan umutlar vardı. Sağlam kalan tek şey evlatlarının, analarının, bacılarının ve en önemlisi vatan topraklarının üzerinde düşman kırbacının şaklamasına tahammül edemeyen ve bunun acısıyla çarpan yüreklerdi. Yürek “intikam” diye atıyordu ama o yüreğin hançer çektireceği bilek, tetiğe dokunduracağı parmak nerde? Bu insanlarla yeni bir savaşa girmenin zorluğu ortadaydı. Bu, Sarıkamış’taki donmuş bedenlerin buzlarını çözmek; bu, Çoruh’u, Aras’ı, Fırat’ı tersine akıtmak demektir.

Geçmişe gitti bir an. Demir dağların eritilişini, adı gibi kendi de Bilge olan Kağan’ın “Ey Türk titre ve kendine dön!” hitabını ve “Üstte mavi gök çökmese, altta yağız yer yarılmasa senin ilini, töreni kim bozabilir!” sözlerini, Alparslan ordusunun Malazgirt Ovası’na akışını düşündü. Tarih, perde perde açıldı gözlerinin önünde. Artık her şey daha net görünüyordu. Sisler dağılmış, ufuklar aydınlanmıştı.

Karadeniz, fırtınasını dindirmiş; dalgalarını uyutmuştu. “Musa”nın âsası değmiş gibi ikiye yarılıverecekti neredeyse. Bandırma Vapuru, hasretle beklediği yolcusunu almış ve onu bir an önce Samsun’a ulaştırmak için sabırsızlanıyordu. Yolcunun, göklerin ve denizlerin maviliğini içmiş gözleri ufukları taradı. Anadolu’nun bozkırına inat, bir duvar halısı gibi kıyıları kuşatan yemyeşil dağlara baktı. Bu dağlar, yad elinde perişan olmamalı. Bu dağlarda bizim ceylanlarımız koşmalı, bizim kekliklerimiz sekmeli, bizim, kartallarımız uçmalı; yaylalarda bizim çobanlarımız kaval çalıp kuzularını yaymalıydı. Bu çam, ardıç, kestane, fındık kokusu bizim kokumuzdu.

Bakışlarını dağların ardına yöneltti ve Anadolu’yu gördü. Şahin Bey’i kurban vermeye hazırlanan ve “Daha nice kurban olacak Şahinlerimiz var!” diyen “Gazi” adayı Antep, yeni bir mücadeleye hazır





olduğunu söylüyordu. Urfalısının, Maraşlısının, Çukurovalısının; yürüğünün, kızanının, dadaşının, gakkoşunun, Karadeniz uşağının... hep bir ağızdan: “Seni bekliyoruz Kemal Paşa’m, canımız yoluna fedadır!” diye haykırışlarını duyar gibi oluyordu. Yeşilirmak’la nakışlanan şehzadeler şehri Amasya, Çifte Minare’yle taçlanan ve Nene Hatun’la destanlaşan Erzurum, Gök Medrese’nin süslediği Selçuklu çiçeği Sivas ve Millî Mücadele’nin hem kalbi hem beyni olma hazırlığındaki Ankara onu bekliyordu.

Bandırma, yüzmüyor, uçuyor sanki. Fener, pusula, dümen umurunda değildi. Ay ışığı fener, yıldızlar pusula, martılar yelken olmuş, uçuruyordu Bandırma’yı. Bir an önce varılmalıydı Samsun’a. Çünkü Samsun, Anadolu’ya açılan kapı ve Millî Mücadele’nin anahtarıydı. Üstlendiği tarihî görevin farkında olan Samsun, tek beden, tek yürek ve tek bir göz olmuş bekliyordu “Paşa”sını. Paşa, süngü parıltıları arasında çelikleşmiş ruhuyla, çifte su verilmiş kılıç sertliğindeki iradesiyle, bütün dünyayı sığdıracak genişlikteki Yunus gönlüyle kucaklamaya hazırlanıyordu Samsun’u, yani Anadolu’yu, yani vatanı...

Ve yer titredi birden, Çoruh, Aras, Fırat tersine akmaya başladı; donmuş bedenlerin buzları çözüldü, damarlardaki kan kaynamaya, düşler hayra yorulmaya, ümitler yeşermeye başladı. Çünkü o ilk adım “Samsun”da atılmıştı.

Bugünün gençleri, bu sabrı, bu kararlılığı, bu fedakârlığı elbet de öğrenecekler ve istikbâlin Türkiye’sini kurma yolunda her türlü gayreti göstereceklerdir. Kendilerini asrın bilimleriyle donatacak, dünyayı tanıyacak ve ülkelerini dünyaya tanıtacaklardır. İlim neredeyse, köküne, kaynağına bakılmadan alınacak ama özden kopulmayacak, örf, töre, inanç yaşatılacaktır.

Yarının Türkiye’sinde fabrika bacaları tütecek, tarlalarda altın başaklar boy verecek, bağlarda, bahçelerde meyvelerin en güzelleri insanlara göz kırpacaktır

Köylerimiz birer tarım cenneti, kasabalarımız huzur otağı ve şehirlerimiz medeni hayatın merkezi olacaktır. Gençlerimiz bu vatan için her şeyi yaparken dedelerinin, atalarının bu toprakları kendilerine miras bırakmak için hangi ateş çemberlerinden geçtiğini asla unutmayacaklar ve her biri bu ülkenin aydınlanması için birer meşale olacaklardır.

Sude Naz KELEŞ
(88.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi)





ÖZGÜRLÜĞÜN İLK TOHUMU

Güneş görmeyen odaları kıran istiklal ışığı gibi bir gün. Cumhuriyete adım adım ilerlerken Samsun'da ilk adım. Ata'nın âdeta doğduğum gün dediği. Biz Türk gençliğine armağan bugün. Tohumları atıp güneş doğduktan sonra gelip geçenlerin “Merhaba ey güzel çiçek!” diyecekleri gün bugün. Şehidin yattığı, sıksan kanın aktığı bu topraktaki çiçeklere...

Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık meşalesinin fitilini ateşlediği, ülkemizin insanı ile tek yumruk olup bu ateşi ülkeye yaydığı gündür.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile devam eden bu mücadelenin kaynağını Türk milletinin inancına ve ona olan güvenine borçludur. Bağımsızlık için çıktığı bu yolda onunla her zaman kenetlenen bir halk vardır yanında. Millet her zaman şerefli yaşamasından yana olmuştur. Çünkü bu millet için esir yaşamaktansa özgürlük yolunda ölmek daha şereflidir. Tam bağımsızlığa ulaşana kadar asla yılmamıştır Atatürk. Umutsuz durumlar değil umutsuz insanlar vardır onun için. Bu yüzden, bu yolda ki istikrarın tek kaynağıdır umut ve ona inanan halkı. Birçok şeyin başı olan bugün, 23 Nisan 1923'te kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk tuğlasıdır aslında.

Bu günde Atatürk, gelecek nesilleri, değerli gördüğü biz gençlere emanet etmiştir. Ve biz de emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkıp gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmalıyız. Her 19 Mayıs günü Atatürk'ü anarak bağımsızlığımızı korumamız, her an öğrenmeye açık olmamız gerektiğini daha iyi anlıyoruz. Çünkü bu ülke özgürlük uğruna her yaşta, cinsiyetten çok can kaybetti ve hiçbir zaman boyun eğmeyi seçmeyip bağımsızlığını bu şekilde ilan etti. Bu bilinçle okumak, bu bilinç ile günümüzü kutlamak bize hem bir ışık hem de gurur kaynağıdır. Yaşasın Cumhuriyet!

Ne Mutlu Türküm Diyene!

Sudem Nisa ÇELİK
(Arsin Anadolu Lisesi)





GELECEĞE TUTKUyla KOŞAN GENÇLER

“Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” demişti Cumhuriyet’in temellerini atarken Ata’mız. Peki ilerlemek ne demektir? “Bulunduğu yerden daha ileriye gitmek, yol almak.” şeklinde tanımlıyor sözlükler bu kelimeyi. Bizim devletimiz içinse ilerlemek hep diğerlerine göre daha zor olmuştur çünkü bizim asırlardır canımızı ortaya koyarak önümüze çıkan her türlü engeli aşmamız gerekmiştir. Bu engeller ise gerek mazlumun yanında olmak gerekse vatanımıza uzatılan elleri kırmak için verdiğimiz her mücadelede hep karşımıza çıkmıştır. Türk milleti varlığını bu cesur tavrıyla sürdürmüş, şanlı tarihini de böyle yazmıştır. Çıktığımız yollarda yedi düvel karşımıza dikilmiş hepsini de bertaraf etmesini bilmişizdir. Tıpkı kurtuluş mücadelemizdeki gibi.

İşte Mustafa Kemal de vatanın dört bir yanı işgaldeyken, yüreği halkımızın çaresizliği karşısında bir şeyler yapmak isteğiyle yanıp kavrulurken yola düşer. Bir vatan aşığı beklediği fırsatı yakalamıştır artık. 16 Mayıs 1919’da Galata Rıhtımı’ndan adı Bandırma olan eski bir vapurla yola çıkar Mustafa Kemal ve on dokuz arkadaşı. Türkler yine yollardadır. Bir amaç uğruna, bir ülkü ve ülke uğruna...

İngiliz işgal kuvvetleri Samsun’a konuşlanmıştı, bir yandan da Pontusçular halka göz açtırmıyorlardı. Orta Anadolu’ya geçmek için Karadeniz’den daha uygun bir yer olmadığını biliyorlardı. Bu yüzden de Samsun onlar için stratejik önem taşıyordu. Korkmayı, saklanmayı, esareti tanımayan birçok Türk direniş hareketi başlattı. İşgal ettikleri, sömürdükleri her yer gibi Türk’ün topraklarında da gelip istedikleri gibi at koşturabileceklerini zannediyorlardı. İşte Mustafa Kemal, böyle bir yola ilk adımını attı Samsun’da.

Vatan toprağımızı ne ilk savunuşumuzdu Kurtuluş Savaşı ne de toprağın bağına ilk kez düşüşüydü Mehmetçik’in. Ailelerinin biricik evlatları, kimilerinin sevdikleriydi onlar. Geleceğin umuduyla çarpan çocuk kalplerinin hayalleri; yüzyıllık ihtirasların, tekerrür eden tarihin kara bulutlarıyla gölgelendi ve yine o tarihe gömüldü. Onlar ki bu vatanın parlak gençleri, taze kanlarıydılar. Kimi tahsil yapmakta kimi zanaat öğrenmekteydi, ta ki kaderleri böyle bir savaşa rast gelene kadar...

Atatürk gençliğin zekasını ve sağduyusunu şöyle tanımlamaktadır: “Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.” İşte bu denli önemli bir yaş grubunun yaşanan savaşlarda yitip gitmesi o toplumun bel kemiğinin kırıldığına işaret etmektedir. Kazandığımız bu savaş ,bizden o kadar değerli bir şey götürdü ki zaferimiz buruk ve zorlu günlere yerini bıraktı.

Atatürk’ün gençliğe bu kadar güvenmesinin nedeni onlardaki tutkunun, hayallerin asla bitmeyeceğini bilmesidir. Çünkü ancak hayal kuranlar, birbirlerini anlar. On dokuz Türk, 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak basmışlarsa memleketlerine olan tutkularıydı bu yolculuğun sebebi. Bu genç akılların harekete geçmesiydi kurtaran vatanı. Elbette Ata’mız bu ülkeyi gençlere bırakacaktı; kendi gibi tutkularıyla, inançla koşan gençlere. Tıpkı bize seslendiği gibi: “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnunum ve mesudum.”

Anlaşılmak, anlamak ne kadar genç kelimeler, mücadele içeren kelimeler... Devlet, dinamik bir yapı olarak yeniliğe aç bir sistemdir. Bu sistemi başarıyla yürütmek öncelikle çarkları sağlam yerleş-





tirmekten geçer. Bu çarkların iyi işlemesi, aksama yapmaması için milletin her ferdinin işini sevmesi ve işine kopmaz bir bağla bağlı olması gerekir. Vatan sevgisi gibi sarsılmaz, ilmekleri tutkuyla atılmış bir bağ... Hani demiştik ya “Ancak hayal kuranlar, birbirlerini anlar.” diye... Aslında bu ülkeyi ileri taşıma görevini üstlenen tüm gençler, şehitlerin gençlik ateşi ile yanan elinden devralmışlar gibi taşırlar bu bayrağı ve atalarının hayallerini. Çünkü hep genç kalmış bir kalbin yaşlanmayan hayalleri vardır onlarda. Genç kalpler, birbirlerini anlamışlardır. Bu genç kalpler, geleceğimizin en büyük teminatıdır. Atiye dair şüphelerimizi gidermek için toplumumuzun gençlerine bakmalı ve onları doğru yönlendirerek, eğiterek bir önceki nesilden bayrağı sağlam bir şekilde devralmalarını sağlamalıyız.

Ve en büyük umut kaynağımız şudur ki: Genç kalplerin hayalleri ölmez!

Sueda KAYA
(Tevfik Serdar Anadolu Lisesi)





GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TÜRK GENÇLİĞİ

“Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.”- GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu sözünü kullanırken aklında tek bir düşünce vardı o da “gençlik” ti. Bunun için Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize en güzel hediyeği bıraktı, Türkiye Cumhuriyeti’ni.

19 Mayıs 1919 insanlık ve Türk tarihi için en önemli günlerden biriydi. Bugün bizim kurtuluşumuz başladı, bugün bizim savaşımız başladı ve bugün Türk gençliği ayağa kalktı. Mustafa Kemal Atatürk bizim öğretmenimiz, komutanımız ve liderimiz oldu ama hiçbir zaman “Ben en iyisiyim.” demedi. Öğrenmek istedi, öğretmek istedi. Başarının savaşla, kavgayla, topla veya tüfekle olduğunu savunmadı. O her zaman başarının öğrenmek olduğunu söyledi. Bunun için mektepler kurdu, yazılı kanunlar getirdi ve bizim ilk öğretmenimiz oldu. Bize alfabeyi öğretti, bize hak ne demek onu öğretti ve en çok da bize savaşların olduğu bir dünyada çocukların, gençlerin de gülebileceğini öğretti. Ulu Önder Atatürk çocukların, gençlerin kurtarıcısı oldu. Çocukların kurtarıcısı olmakla kalmadı, bu çocukların, bu gençlerin ulusumuzun kurtarıcısı olacağını söyledi. Bunun için savaştı, durmadı, yılmadı, bıkmadan ve usanmadan çocuklar ve gençlik adına savaştı. Bu ülkeyi gençlik adına, gelecek adına büyüttü, korudu ve kolladı. Şimdi sıra bizde! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dileğini yerine getireceğiz ve bu ülkeyi en yükseğe taşıyacağız. Ulu Önderimizin de ifade ettiği gibi “Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine”.

Biz Türk gençlerinin, amacı vatanımıza, bayrağımıza, liderimize layık gençler olmak ve bunun için savaşmak. Türk gençliği! Böyle güzel ve mukaddes bir günde siz de durmayın, siz de savaşın, kalkın ve kendinizle olan savaşınıza siz de başlayın. Böylelikle öğrenin ve öğretin ancak bu şekilde vatanımızı, bayrağımızı, milletimizi koruyabilir ve ancak bu şekilde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz onuruna, vatanımıza olan görevimizi yerine getirmiş oluruz.

Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda zaten mevcuttur.

Turan KURT
(YomraKaşüstü ÇPL)





BİR ADIMLA BAŞLAYAN KUTLU YOLCULUK

Ulu Önder'in bir adımla başlattığı yolculuk, karanlıkları aydınlatan bir meşale gibi Türk milletinin kaderini değiştirmiştir. Tarih sayfalarına ebedi vatanımızın, liderimizin doğum günü olarak geçecek 19 Mayıs, bir daha dönmek üzere çıkılan çetin yolculuğun başladığı gündür. Esareti reddedip canlarını ortaya koyan aziz vatan evlatlarının bilerek, isteyerek, özümseyerek, tüm engelleri aşarak kıyasıya bir mücadelenin neferleri olma gayretinin filizlendiği ilk gündür, ilk ümit ışığıdır.

Anadolu ve Türk milleti, tüm dünya milletlerine yüzyıllar boyunca, ruh ve beden, âşık ve maşuk gibi kenetlenmenin simgesi olmuştur. Arslan neferlerin bedeninin dağlarla, kanının ırmaklarla yarışa tutuştuğu, "Hangimiz daha çok seviyoruz." diye nice canların verildiği bu kutlu topraklar bağrına bırakılan canları bir bir kabul etti. Türk evlatları kutlu toprağa teslim olmanın, kutlu vatanı teslim almanın onurunu yaşadı. Aziz millet lideriyle omuz omuza verip geçmişi karanlıklara hapsetti, ilerledi, ya gazi oldu ya şehit... Yılmadı, yıkılmadı, durmadı, karanlıklar aydınlığa dönüştü, aydınlık hâlin kendisi oldu. Ulu Önder'in ve aziz milletin mücaledelesi hafızalara "bir daha silinmemek üzere" kazındı. Kutlu mücadele hasretin destanını bir kez daha yazdırdı. Sayısız destanlara bir sonsuz gün eklendi: 19 Mayıs. O büyük destan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, dört bir tarafı düşmanlarla dolu, zorlukların en büyüğünü, mücadelenin en çetinini yaşayan bir millet böylece küllerinden doğdu ve Anadolu ebediyete dek Türk Vatanı olarak kaldı. İç ve dış düşmanlar Anadolu'ya Türk mührünün vurulduğuna şahit olurken bu mühür toprağımızın her köşesini ebedi Türk vatanı haline getirdi.

Geçmişte kalan karanlıkların bir daha yaşanmaması için tüm gücümüzle ve benliğimizle vatanımıza, Ata'nın bizlere bıraktığı tüm emanetlere sahip çıkmalıyız. Atatürk, Gençliğe Hitabe'deki "Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir." sözünden hareketle Atamızın bize armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşımak için, geçmişimizi öğrenmek, bugünü iyi anlamak ve geleceğe sağlam adımlarla yürümek gerekir. Sağlam hedefler için ayrıca Atatürk'ün fikirlerini iyi anlamalı, özümsemeli, hayatımızın her safhasında onun emanetine sahip çıkma kararlılığı ve azminde olmalı, çok çalışmalıyız. Büyük Ata'nın izinden yürümek için onun, "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir." sözünü kendimize rehber edinmeliyiz.

Büyük Atam, bugün nasıl şerefli ve gururlu hissediyorsam gelecekte de aynı gururu yaşayıp, bu günün anlamını her daim yüreğimde hissederek 19 Mayıs meşalesini taşıyacağıma, vatanım ve milletim uğruna her zorluğa karşı mücadele edeceğime, biz gençlere bıraktığın tüm emanetlere sahip çıkacağıma, bizlere hediye ettiğin özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyetin, ilkelerin ve devrimlerin, korkusuz, güçlü bir neferi olacağıma, aydınlık Türkiye'mi daha güzel yarınlara ulaştıracağıma söz veriyorum.

Zeynep ŞAHİN
(Akçaabat İMKB Anadolu Lisesi)





T.C.
TRABZON VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

